



# De Flint

## Openbaar onderwijs – waar verhalen samenkomen

Obs de Flint is een openbare school, [waar iedereen welkom is](#).

De school is daarom de [ontmoetingsplaats](#) bij uitstek, de [democratische samenleving](#) in het klein, de plek waar je nieuwe verhalen leert kennen en jouw eigen verhaal verder ontwikkelt, in relatie met anderen en waar iedereen [gelijkwaardig](#) is.

Kies je voor de Flint, dan kies je voor een school die kinderen leert [respectvol](#) samen te leven en te werken. In deze flyer, gemaakt door de leerlingenraad, wordt duidelijk hoe we dat op de Flint doen.

## Iedereen is welkom

We hebben respect voor elkaar en iedereen is gelijkwaardig! Want het maakt niet uit welk geloof, cultuur, kleur of achtergrond je hebt. Iedereen mag zijn wie hij is en iedereen is welkom.

We zorgen door goed met elkaar om te gaan dat iedereen met een lach op school komt en ook weer met een lach naar huis gaat.

We laten ook zien dat iedereen welkom is doordat we aandacht hebben voor elk feest zoals Sinterklaas, Kerst en het Suikerfeest.





## De Flint geeft leerlingen een stem

Onze meesters en juffen luisteren écht naar de leerlingen. Dat gebeurt de hele dag door, maar ook in bijvoorbeeld speciale kindgesprekken.

Op de Flint is ook een leerlingenraad. Deze raad denkt mee over schoolzaken. Vorig jaar heeft de leerlingenraad een stem gehad in het schoolplan.

De leerlingenraad denkt dus mee met de meesters en juffen.

De leerlingenraad luistert natuurlijk ook naar de rest van de leerlingen en neemt hun ideeën mee.

De leerlingenraad organiseert leuke activiteiten zoals een kledjesmarkt, Flint's got talent, vossenjacht, een tosti- en een filmmiddag.

## Hoe gaan we met elkaar om?

### Respectvol

We behandelen elkaar met respect en luisteren naar elkaar. Zit je iets dwars, dan kan je het altijd aan de leerkrachten vertellen. Ook lossen we de problemen samen op.

Daarnaast is iedereen belangrijk en iedereen mag meedoen. We sluiten niemand buiten, iedereen hoort erbij en is welkom. We kijken naar elkaar om!

### Min en plus gedrag

Ook hebben we min- en plusgedrag. Min-gedrag houdt in dat wanneer je iets fouts doet dat je dan over de grens bent gegaan. We lossen dat dan ook weer goed op.

Plus-gedrag is precies het tegenovergestelde dat betekent dat je het goed doet en dan krijg je een complimentje.

### Tijdens de lessen

Ook tijdens de lessen gaan we respectvol met elkaar om. We luisteren naar elkaars ideeën.

Als iemand het eventjes niet meer weet, lachen we elkaar niet uit, want van fouten kan je leren! Natuurlijk helpen we elkaar dan. Je kunt ook gerust naar de meester of juf.